

## Oorlogsgraf in Werkendam – Eric Harold Cooper

Op 24 juli 1942 rond 02:30 stortte een Short Stirling I neer in Werkendam. Van de zeven bemanningsleden overleefde slechts één de crash. De zes omgekomen bemanningsleden liggen begraven op de begraafplaats in Werkendam. Eric Harold Cooper is een van de slachtoffers.

Op 14 augustus 1920 werd in East Stoke Eric Harold Cooper geboren. Nadat hij de middelbare school had verlaten ging hij aan de slag bij de spoorwegen, net voordat Eric zich aanmeldde voor de Royal Air Force werkte hij in een brouwerij. Op 4 januari 1941 begon Eric bij de RAF. Hier begon Eric met het volgen van verschillende trainingen en het doen van allerlei werkzaamheden. In die tijd schreef hij ook verschillende brieven naar huis, aan zijn moeder en aan zijn zus. In een van deze achtergebleven brieven schreef Eric over een jongedame met de naam, Louie. Op de foto hiernaast zien we Eric samen met Louie ergens in 1941. Met wie hij verschillende afspraakjes heeft gehad.



Na verschillende trainingen en werkzaamheden werd Eric op 12 juni 1941 ingedeeld bij het 101<sup>e</sup> squadron. Op 22 juni 1941 onderging Eric zijn eerste vlucht naar vijandelijk gebied, een bombardement op Emden. Later op 25 en 29 juni 1941 werd Eric ingezet voor een bombardement op Bremen. Tussendoor kregen ze ook de opdracht om zeemijnen (*gardening*) te leggen bij St. Nazaire in Frankrijk. Zo had Eric in één week tijd vier verschillende vluchten ondernomen. De verliescijfers onder de bommenwerpers waren hoog, het is bijzonder dat Eric er zonder kleerscheuren vanaf kwam in deze week.



Op 5 juli 1942 werd Eric overgeplaatst naar het 214<sup>e</sup> squadron. Tot zijn verdriet schreef hij op 13 juli 1942 naar zijn zus Lily May Cooper dat zijn oude medebemanning om het leven is gekomen bij een crash. In deze brief schreef Eric dat dit een van de moeilijkste momenten is tijdens zijn dienst bij de RAF is. Hij is diep geraakt door het verlies van zijn oude kameraden. Op de foto hiernaast zien we Eric in zijn volledige uitrusting, inclusief een glimlach op zijn gezicht.

Terwijl Eric bij het 214<sup>e</sup> zit nam hij deel aan vier operaties. Op 7 juli bracht Eric zeemijnen aan bij de Waddeneilanden en Noord-Duitsland. Vervolgens op 8 juli nam hij deel een bombardement op Wilhelmshaven. Op 21 juli nam Eric deel uit van een bombardement op Duisburg. Niet wetende dat hij op 24 juli wederom Duisburg moest bombarderen. Eric heeft op 24 juli 1942 Duisburg nooit weten te bereiken. Eric kwam om voor onze vrijheid op 24 juli 1942 bij een crash in Werkendam. Eric moest nog 25 jaar worden. Eric ligt begraven in Werkendam. Rij 8. Graf 3.

Opdat wij niet vergeten.